

De zachte weg

Op blote voeten voor de mat
wacht ik je op
met eerbied
en kijk je recht in d'ogen.

Ik tast je af
bedenk hoe ik je kan verleiden
je lokken tot de eerste stap
en dan ontwijken
grijpen
overnemen
je uit balans brengen.
Krachtig
soepel
snel
vloeiend
wil ik je werpen, vloeren en klemmen.

Laat nu het spel beginnen.
Ik buig en stap de mat op.
Onbeschroomd.

marc coulier
stadsdichter torhout 23-24