



**Mike Van de Rostyne**

**Voorzitter**

Beste ledenclubs,  
Beste judoka's,

Vandaag mag ik jullie allen verwelkomen op de algemene vergadering van Judo Vlaanderen, het jaarlijkse moment waarbij het bestuursorgaan toelichting geeft over het voorbije werkingsjaar 2022 en een vooruitblik geeft op 2023.

2022 was het jaar dat we corona onder controle kregen en de weg naar de mat terug open lag, velen mochten we dan ook opnieuw verwelkomen, de instroom van nieuwe leden verliep positief. We zijn nog niet op het niveau van voor corona maar we hopen dat we de stijgende trend verder kunnen zetten in 2023.

Binnen de muren van Judo Vlaanderen werd er ondanks de naweeën van corona verder getimmerd aan de vernieuwing, de modernisatie van het judo in Vlaanderen. Eindelijk kan ik jullie echt het goede nieuws melden dat het wedstrijdssysteem, de wedstrijdsoftware in een laatste fase zit. Voor tornooien U9/U11/U13 is het voor 99% afgewerkt en werd het al uitvoerig getest, voor de andere tornooien zijn we er bijna. We hopen dat we dit alles, ten laatste bij het aanvatten van het nieuwe seizoen, kunnen aanbieden aan de clubs. En we staan niet stil. De volgende stappen werden ook al aangevat, het systeem laten werken met een netwerk, kijken naar andere tornooivormen zoals het Braziliaanse systeem, shiai, ... worden reeds geanalyseerd.

In 2022 werd het mogelijk om sommige wedstrijden te volgen via een livestreaming. Het is de bedoeling dat ook dit verder wordt uitgewerkt en bekeken of de clubs hier nadien van gebruik kunnen maken. Ik wil dan ook Jean-Philippe Luypaert en Didier Franceus bedanken voor de vele uren die zij al besteed hebben samen met de vele andere vrijwilligers die alles hebben moeten testen. Bedankt en doe zo verder.

In een tijd waar we duurzaamheid niet meer kunnen wegdenken, proberen we als federatie ook hier en daar ons steentje bij te dragen, vergaderingen worden niet steeds fysiek georganiseerd, maar hybride of volledig online.

Andere projecten die in 2022 werden opgestart, hebben door het plotse ontslag van onze operationeel manager Sophie Block vertraging opgelopen. We moesten op zoek gaan naar een nieuwe manager, een General Manager, en deze hebben we dan gevonden in Maarten Bogaert. De projecten rond damesjudo, zelfverdediging en veteranen kabbelden stilletjes verder in 2022, maar we hopen in 2023 hier toch een versnelling hoger te kunnen schakelen.

De samenwerking met de provincies, de provinciale comités proberen we vanuit Judo Vlaanderen opnieuw te versterken, dit doen we via regelmatig overleg om zo naar de bezorgdheden van hun clubs en hun leden te luisteren. De eerste vervelende punten werden al weggewerkt. We zijn ervan overtuigd dat dit een absolute meerwaarde is voor de werking van de hele federatie.

Judo Wallonie Bruxelles, het vroegere Fédération Francophone de Judo Belge veranderde van naam. Samen met hen vormen we Judo Belgium. Binnen Judo Belgium waait er een nieuwe wind, het loopt (iets) vlotter en er wordt op vele vlakken toenadering gezocht. Zelf ben ik absoluut voorstander om hier op in te zetten, we dienen niet 100km verder andere reglementen te hebben voor tornooien, graadverhogingen, enzovoort. Het is niet evident, maar we zien toch al enkele mooie samenwerkingen ontstaan, zoals de commissies hogere graden en onze CGT hebben de eerste stappen gezet om de programma's voor de hoogste graden op nationaal niveau vast te leggen. De verschillende reglementen worden afgetoetst en op elkaar afgestemd. Daarnaast proberen we samenwerkingen op te zetten vanuit Judo Belgium met derde partijen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de Federale Politie, maar zo is er ook de prille samenwerking met Belgian Cycling, welke we nu in 2023 verder dienen te concretiseren. Maarten zal hier straks wat meer details toelichten.

Sommigen onder jullie mochten genieten van een fijne avond op de Gouden judogi/Judogi d'Or welke voor de eerste maal nationaal werd georganiseerd. De editie in 2024 over het sportjaar 2023 wordt een organisatie van Judo Vlaanderen, in de 2<sup>de</sup> helft van dit jaar zullen jullie hier zeker meer nieuws over ontvangen. Zelf vond ik het een geslaagde avond. We moeten het nog wat finetunen, maar het concept is er. We hopen hiermee te kunnen groeien binnen het mediagebeuren, waarbij uiteindelijk ook het

judo de nodige aandacht krijgt die het verdient in de nationale pers.

De afkorting MJOP is al bij velen ingeburgerd, het is de nieuwe judo weg die we hebben gekozen en steeds verder uitrollen binnen ons judo. 'Randoridagen' zijn daar één voorbeeld van, maar de komende jaren zullen er nog vele andere acties volgen. Dit alles moet uiteindelijk leiden naar betere judoka's, of betere volledige judoka's, onderlegd op een correcte manier op het juiste moment om nadien hopelijk de nodige successen te behalen en de volgende Dirk, Amber, Ilse, Matthias, Toma of gelijk welke andere talentvolle judoka te worden. Het hoeven natuurlijk niet allemaal 'competiteurs' te worden, judo kan een levenslange leerschool worden en blijven.

Op het gebied van Topsport, heeft Mark van der Ham, in 2022 voor andere oorden gekozen en moest Koen (welke ik voor vandaag wil verontschuldigen) op zoek naar een nieuwe toptrainer. Deze hebben we ondertussen gevonden in Udo Quellmalz. Udo is wat introverter dan Mark, maar de samenwerking loopt goed. Ik hoop dan ook dat hij onze judoka's verder kan ontplooiën, dit samen met de rest van de trainingsstaf en zo de Vlaamse judoka's op wereldniveau kan laten presteren zoals we de laatste jaren vermeld zijn geweest.

Successen die we zeker moeten vermelden, is in de eerste plaats dat van Matthias, die voor een derde jaar op rij de finale van het wereldkampioenschap wist te halen, wat een unicum is in België

en ver daar buiten. Deze keer in Tashkent geen goud, maar zilver. Voor Toma Nikiforov was het net niet, hij verloor de kamp om brons. Op het EK te Sofia eerder in het jaar had Matthias eveneens zilver behaald. waar Mina Libeer het brons wist te veroveren. Natuurlijk waren er nog vele andere momenten van al onze topsporters, te veel om deze hier nu op te noemen. Proficiat!

Naast deze sportieve successen wil ik mijn persoonlijke dank samen met deze van mijn medebestuurders uitdrukken voor een andere meervoudige Olympiër die in 2022 besloten heeft om een punt te zetten achter zijn fenomenale carrière, als scheidsrechter op het hoogste niveau. Franky, bedankt.

Als bestuurder sta ik hier een voorlaatste keer voor jullie op de algemene vergadering van Judo Vlaanderen, enkele andere collega's welke reeds vele jaren het judo in Vlaanderen hebben uitgebouwd tot waar we nu staan, nemen vandaag afscheid van hun functie. Bart Demuyck, die verontschuldigd is vandaag, bevindt zich voorlopig in warmere oorden samen met zijn twee nieuwe vriendinnen Mathilde en Elisabeth. En Ronny Nilsen hier aanwezig. Ik wil Bart en Ronny persoonlijk van harte bedanken voor de vele jaren steun die ik steeds van hen beide heb mogen ontvangen. Ze hebben me in mijn eerste jaren als bestuurder steeds bijgestaan met raad en daad en me ondergedompeld in het reilen en zeilen van de federatie. Bart en Ronny nogmaals bedankt en ik wens jullie beiden nog veel successen op andere vlakken, zowel op professioneel als recreatief vlak.

In 2022 hadden we een bestuurder aangetrokken van buiten de judowereld, m.n. Stijn Waerlop. Hij fungeerde als secretaris-generaal, maar moest omwille van beroepsredenen al snel het mandaat van bestuurder terug opgeven. Na het openstellen van de vacature hadden we slechts 1 kandidaat, Kristof Vandeputte heeft dan ook een drietal maanden dit mandaat opgenomen. Ik wil Kristof hier nogmaals voor bedanken, ik weet dat we steeds op hem kunnen rekenen.

Als laatste wil ik dan zeker ook mijn bestuursorgaan bedanken voor het vertrouwen dat ze me schonken het voorbije jaar en wens ik de kandidaat bestuurder Bart De Smet alle succes toe straks bij de verkiezing.

En dan rest er me nu nog enkel jullie allen een fijne algemene vergadering toe te wensen, bedankt.

Mike Van de Rostyne,  
Voorzitter Judo Vlaanderen